



Doğdu ol sadr-ı risālet basdı fers üzere kadem
Saldı ol nūr-i nübüvvet pertevin fevkal-ümem

Çalınıp tabl-ı besāret geldi şāh-ı enbiyā
Gulgule doldu cihāna konu ol sahib-alem

Nūr-i vechinden alında encüm ü sems ü kamer
Bahr-i ilminden bilindi hikmet-i levh ü kalem

Merhabā yâ Mustafā ey nūr-i ayn-i asfiyā
Merhabā ey sâhib-ül-mî'râc-ı fid-dâcil zulem

Gelmeseydin âleme sen halk olunmazdı cihân
Dostluğuna yaradıldı ey Nebiyy-i muhterem

Biz günahkâr ümmete sen sâhı irsâl eyledi
Hamd-ü-lillâh sana ümmet eylemis ol Zî-kerem

Yâ Resulallah şefâat kıl Niyâzi bendenē
Şol zaman kim bāş açık yâlm-ayak kan ağluyem

Niyâzi-i Musrî Hz. (1618-1694)
(Divan shf 147)