

Aksak (orta)
(♩ = 162)

FÂTİH'E KASİDE
(Mâhur Destan) *

Gülte: Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Beste: Cınuçen Tanrıkorur



*Not: Saza davul ve zil ilâve edilecektir.

Gör müş sededev- ler de vi bin- ler ce ci han- gir (S a z)

Der-hâ tırę der bir seni "Fâ- tih"deni lin- ce (S a z)

Bir sen bucihan fâ- ti hi beş kut' a dilin- ce

Zaptet tiğiniğ- lî- mehavâ- rî gibi gir- din (S a z)

Dün- yâ- ya/o gün sen medenî fet hi getir- din

(Ara Sazı...)

...

Çöktüyse hüçü- mun la bi rer dağ gibi set- ler

Çiğ nenmedi at nal- ları al- tın da ceset- ler (S a z)

(Solo) Al- lâ- ha kavuş- tuy sa/e- zan ses leri yer- den

(Kpro) (Ziller... ...) Bir gün bile/ek- sil medi çanlar kule ler- den (S a z)

Bir köhne çağın hükümüne son verdiğin- da (S a z)

Hükümle senin bir yeni çağ doğdu ci han- da

(Ara Sazı...)

...

Fet het medin Is- tan- bulu yal nız bu se fer- le (Saz)

Ser had- di ni tut- tun vatanın ay- nı za fer- le (Saz)

Tut tun ve muhâ- fız gibi dur- dun başu cun- da (S a z)

Fâ tih kılıcın kab- zası hâlâ avu cun- da (Saz) da (Saz)

(1. Solo, 2. Koro 82)

Rû hun beşa sır son ravü cû- dungibi can- lı (Saz)

Hâ- lâ kırat üs- tünde yağız bir de li- kan- lı (Saz)

lı (SON)

(Gülte için çeviriniz)

FÂTİH'E KASİDE

Enginlere at sürdüğün akşamdı kenardan,
Kalyonları emrinle yürüttün karalardan.
Çılgın Boğaz'ın taşla kilitlendiği günde,
Zincirlere vurdun deli deryâyı önünde!
Açtın yeniden mucizeler devrine cedvel,
Sânî-i Muhammed misin, ey Fâtih-i evvel ?.

Târîh, o devirler devirip gelmiş olan pîr,
Görmüşse de devler devi binlerce cihangîr,
Der-hâtır eder bir seni "Fâtih" denilince;
Bir sen bu cihan fâtihi beş kıt'a dilince.
Zaptettiğin iklîme havârî gibi girdin,
Dünyâyâ o gün sen medenî fethi getirdin !

Çöktüyse hücûmunla birer dağ gibi setler,
Çiğnenmedi at nalları altında cesetler.
Allâh'a kavuştuyşa ezan sesleri yerden,
Bir gün bile eksilmedi çanlar kulelerden.
Bir köhne çağın hükmüne son verdiğin anda,
Hükmünle senin bir yeni çağ doğdu cihanda !

Fethetmedin İstanbul'u yalnız bu seferle,
Serhaddini tuttun vatanın aynı zâferle;
Tuttun ve muhâfız gibi durdun başucunda.
Fâtih, kılıcın kabzası hâlâ avucunda;
Rûhun beş asır sonra vücûdun gibi canlı;
Hâlâ kır at üstünde yağız bir delikanlı !..

Fâruk Nâfiz Çamlıbel