

ELLER

(Uzzâl Tevşîh)

Usûl: Sofyan (Ağırca)

Şîir:: Faruk Nafîz ÇAMLIBEL
Beste: Cinuçen TANRIKORUR

♩ = 72

Ah O gü nâ hin bi zi kah ret se mü câ zâ
ti ge rek Cen ne tin Mey ve i Mem
nû' u na el sur dü re rek Et ti dün yâ
yî ha râm Â de m'e Hav vâ' nin e li
Ne o lur Yû suf u on kar deş u nut
say di su da Ah So na er sey di se ren câ
mî o gün bir ku yu da Ne o lur
bâ di ye den Mîs ra gi der ken ker van
Ol maz ol say dî o gün Yû su fa bir

(Uzzâl Tevşîh'in Devâmi -2-)

tah ti re vân Kırk a sir yâd e de riz

yal niz o nun bir şe yi ni Yû su fun par

çâ la yip â ru ha yâ göm le gi ni

Te pe den tir na ğa fâş et ti Ze lî hâ'

nm e li (SAZ..)

(Daha ağır ♩ = 64) ..) Â dem ev lâ

dî ha tur lar dö ke rek göz ya şı mî

Bir gü müş tep si de Yah yâ yı Re sù lün

ba şı mî Sun du zâ lim le re iş ret

gü nü Sel mân' in e li Vur du ej der

(Uzzâl Tevşîh'in Devâmi -3-)

den a sâ siy le kö pür müş de ni ze
 Dal ga lar diz çö ke rek gel di hu zû
 run da di ze Bah ri Ah mer ya ri lip ver
 di ge çit Mû sâ' ya Geç ti kav miy
 le be râ ber ora dan Sî nâ' ya
 Sür dü tâ Rab be ka dar kav mi ni Mû sâ'
 nin e li Dâ i mâ çar mi hî om zun
 da bir in san gö rü rüm Her du â sıy
 le yü rür hâ le ge lir bir kö tü rüm
 Bir te mâ sıy le a çar kör gö zü ï sâ'

(Daha ağır)

(Uzzâl Tevşîh'in Devâmı -4-)

(Canlı)

ff(SAZ..)

(Ağır)

nin e li Çöl de kız gin
gü neş al tin da ge çen gaz ve gü nü
Kah ra mân üm me ti nin gör dü su suz
düş tü gü nü Ye ni bir mü ci ze sey
ri ne yol aç ti bu hâl Par ma gın dan
ce re yân et ti su lar ay ni Zü lâl
Kat ti can can la ra Pey gam be ri Zî şâ
nin e li Mad de ler bir se de mâ nâ
de gi şir el ler de Var ki yâs et

(Uzzâl Tevşîh'in Devâmı -5-)

ki/o el ler ve bu el ler ne rede?
Di si Şey tan e li dir er ke gi Rah mâ nin e li
Çok ağır.

ELLER

O günâhîn bizi kahretse mücâzâti gerek:
Cennetin Meyve-i Memnûuna el sürdürerek
Etti dünyâyi haram Âdem'e Havvâ'nın eli.

Ne olur, Yûsuf'u on kardeş unutsayıdı suda,
Sona erseydi serencâmı o gün bir kuyuda;
Ne olur, bâdiyeden Mîsr'a giderken kervan;
Olmaç olsaydı o gün Yûsuf'a bir taht-ı revân.
Kırk asır yâdederiz yalnız onun bir şeyini:
Yûsuf'un parçalayıp âr ü hayâ gömleğini,
Tepeden tırnağa fâşetti Zelihâ'nın eli.

Âdem evlâdi hatırlar dökerek gözyaşını:
Bir gümüş tepside Yahyâ-yı Resûl'ün başını
Sundu zâlimlere, işaret günü, Selmân'ın eli.

Vurdı ejderden asâsiyle köpürmüş denize;
Dalgalar, diz çökerek, geldi huzûrunda dize.
Bahr-i Ahmer yanıp verdi geçit Mûsâ'ya;
Geçti kavmiyle berâber ovadan Sînâ'ya.
Sürdü tâ Rabb'e kadar kavmini Mûsâ'nın eli.

Dâimâ çarmıhi omzunda bir insan görürüm;
Her duâsiyle yürüر hâle gelir bir kötürum,
Her temâsiyle açar kör gözü Îsâ'nın eli.

Çölde, kızgın güneş altında geçen gazve günü,
Kahraman ümmetinin gördü susuz düştüğünü.
Yeni bir mûcizenin seyrine yol verdi bu hâl,
Parmağından cereyân etti sular aynı Zülâl.
Kattı can, canlara Peygamber-i Zîşân'ın eli.

Maddeler birse de mânâ değişir ellerde;
Var kıyas et ki o eller ve bu eller nerde?
Dişi, Şeytan elidir; erkeği, Rahmân'ın eli.

Beste Tarihi:
13 Mayıs 1991
Washington D.C.